

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Wamsterdam

De opening van het Rondeel "Het laatste kwartier" van Madame du Lompidoure is zeer geslaagd geworden. Diverse entertainers hebben hun beste kunnen vertoond, zo was er het optreden van Jan de Joker die met zijn diabolo en degenlijk act.



Welke niet geheel vlekkeloos verliepen, doch waardoor het geheel wellicht onbedoeld tot hilarische acts uitpakte.

Tevens was er de hypnotiseur: Costi Tortellini welke met behulp van een vrijwilliger een fantastische act neer zette. Ik heb nooit geweten dat hypnose acts zo enerverend kunnen zijn.



Ook de gasten lieten zich van hun beste kant zien en lieten een aantal authentieke dansen zien, dit alles onder leiding van een der gasten.

Maar de klap op de vuurpijl was toch wel de paaldans-act van een der animeermeisjes van Madame du Lompidoure



De Far Kingdomse Courant, 11e editie



Verder heugelijk nieuws uit Wamsterdam.

Robberecht Floester, de wrede slavenhandelaar is dood! Avonturiers hebben gezamenlijk de handen in een geslagen en hebben diverse aanvallen van de manschappen van heer Floester af weten te slaan.

Heer Floester zelf is bij deze aanvallen bewusteloos geraakt, maar is later bruto onthoofd door een Priester van Avalon. Men had nog een persoonlijk item nodig om de "heilige"

Gabra, de patroonheilige van de Bokkenrijders terreden te stellen zo luiden de geruchten.

Dankzij de aan de Gabra gevraagde items zou noch heer Floester, noch zijn volgelingen nog slavenhandel kunnen drijven.

Maar mede dankzij dit, al dan niet geweldadige, optreden is Wamsterdam thans bevrijd van een wrede en roemruchte slavenhandelaar en kan de rust wederkeren.

Loopt het Rondeel van Madame du Lompidoure dan niet het risico zonder animeermeisje te komen zitten? Ik denk niet dat dit gauw zal gebeuren. Het Rondeel zal nimmer zijn aantrekkelijkheid, geborgenheid, sfeer avontuurlijkheid en schoonheid verliezen die kansarme meisjes zoeken. Daarbij komt dat de Madame nu minder kristal kwijt is om de meisjes aan te kopen en hen zo een nog betere toekomst kan bieden. De werkomstandigheden in het Rondeel waren al niet slecht, en zullen nu alleen maar beter worden vermoed ik, de Madame kennende.

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Aiama Njule



Bent u het ook zat om steeds maar, moeilijke en lastige, beslissingen te nemen? Bent u het beu om zich telkens maar af te moeten vragen heb ik nu wel het juiste gedaan? Twijfelt u vaak aan de juistheid van de door u genomen beslissing? Dan is hier de oplossing! Wordt Knobelaar.



Het Knobisme neemt al uw moeilijke beslissingen en twijfel uit handen. Waarom overloos debatteren over links of rechts? Waarom denken had ik nu maar...? Het Knobisme zorgt voor rust in uw leven en neemt alles uit handen, simpelweg met een muntstuk. Vertrouw op het Knobisme en al uw lastige beslissingen worden in een klap simpel.

(een Knobelaar in actie)

Hoe, zult u afvragen? Kan het allemaal echt zo simpel? Het antwoord hierop is een simpel en krachtig ja. Gooi uw muntstuk in de lucht en stel uw vraag waarbij het Elfsse yes (ja) en no (nee) op de munt uw antwoord zijn. Een simpel voorbeeld: u bent verdwaald en staat voor een splitsing moet u nu links- of rechtsaf? Stel voor u zelf vast dat de vraag moet ik links af moet voorstellen. Gooi de munt en wacht af.

Het Knobisme heeft voor u besloten!

Wordt daarom Knobelaar en versimpel u leven, een leven zonder stress, een leven vol gemak!

Bestel daarom nu uw muntstuk door overmaking van slechts 25 kristal op naam van Sat Moos via de fK-bank, uiteraard met van uw naam, en start deze keerkring nog uw nieuwe leven!

Uw muntstuk is dan na magische identiteitsbepaling, of overhandiging van stortingsbewijs van u en is vervolgens af te halen bij elke fK-bank.

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Algemene informatie

Daklozen uit de gehele Far Kingdoms hebben geklaagd dat zij geen eigen inbreng hadden in de Far Kingdomse Courant. Uiteraard zijn wij de beroerdste niet en stellen hen in de gelegenheid om in de Courant hun wel en wee te belichten. Dit nadat gebleken is dat hun daklozenkrant, *Ƨ*, te veel concurrentie ondervindt van de Far Kingdomse Courant.

Aiama Mjuulse gaarkeuken gered dankzij acties

De sluiting van de Aiama Mjuulse gaarkeuken, opgezet door Father Twinkel Eyes, beter bekend als de Keuken van 1870, is van de baan.

Door diverse acties van bekende en onbekende inwoners in de gehele Far Kingdoms is genoeg kristal opgehaald om het exploitatietekort in te dammen en de broodnodige verbouwingen te doen. De vier personeelsleden en de vijf vrijwilligers (ook wel bekend als de Ridders van de Ronde Tafel) van de gaarkeuken aan de Vellingenhoef zijn gisteren ingelicht.

Er is nog wel een tekort van 150.000,- kristal maar de stichting verwacht dit snel op te kunnen lossen.



Redactioneel

Ƨ verhuist, voorlopig....

Ƨ gaat verhuizen. Vanwege de grote concurrentie van de Far Kingdomse Courant liep de verkoop van de Daklozenkrant, *Ƨ*, met grote sprongen terug.

Thans is er een overkomst opgesteld met de Courant en mogen wij onze stukken gratis plaatsen.

Een deel van de opbrengst van de Courant wordt door de eindredactie geschonken aan *Ƨ*.

Het gevolg is wel dat wij onze redactie moeten verplaatsen.

We hebben nu iets gevonden aan de Kamp te Amsterdam. Heel plezierig, maar ook een hoop gedoe.

Het belangrijkste probleem is misschien wel: "hoe vertellen wij het aan onze nieuwe burens?"

Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat er honderden Amsterdammers in opstand kwamen omdat het Stoelenproject aan de Jozef Israëlstraat zou komen. Als je echt nergens meer terecht kon, had je daar nog een stoel voor de nacht. Dat is toen niet doorgegaan. Zelf werden we indertijd op de Korte Prinsengracht ook niet echt erg enthousiast ontvangen. Dat trok bij, op den duur.

Maar dus nu die nieuwe burens.

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Er werd een strategie opgesteld, een commissie gevormd en een brief geschreven - welke een beetje lang uitpakte - dat krijg je met al die voorzichtigheid. Het was een wonder van diplomatie. "Wij vertrouwen en hopen nu op een net zo prettige relatie met u als wij nu hebben met onze burens", stond er onderaan het volle A-riertje.

Iedereen werd uitgenodigd om afgelopen zaterdag te komen kijken hoe het er bij ons toeging.

Zevenhonderd brieven werden er rond het nieuwe adres verspreid.

Daar zaten we dan die zaterdagmiddag. Tussen enorme hoeveelheden thee en koffie. We hebben nog eens doorgenomen wie waar zou komen te zitten in het nieuwe pand (je moet opletten bij dat soort dingen).

We hadden er alle tijd voor. Er kwam niemand. Na anderhalf uur meldde zich de stadhouder Jans-Hendrikszoon van Muider de II. Hij zei: "Leuk dat jullie komen. Welkom". Dat was alles.

Zouden ze allemaal zo nuchter zijn daar in Wamsterdam? Zelf nog maar eens gaan kijken. Het ziet er aardig uit. Gerenoveerde buurt. Sels te gerenoveerd misschien. Aan de overkant is Rondeel "Het laatste kwartier" welke recentelijk een feestelijke heropening had. Die lui moet je natuurlijk te vriend houden, dus even gaan vragen. De vrouw keek wat verbaasd. "Wat zou ik ertegen moeten hebben?" zei zij, "iedereen zijn werk." (Dacht iedereen er maar zo over -noot van de redactie Z, Stuffie de Stoere.)



VERMIST/VERLOREN



*Ter Herinnering aan
een toffe maat*

onse friend Sjekkie die door
fergiftiging is omgebracht.

Rust zacht.

O'mekker, je maatjes van Big Ma'a
Stuffie, Parcival en al je vriende van
het daklozensenterum "Ons thuis"

Gevraagd/aangeboden

Aangeboden: 6 stel witte jassen.

Wegens omstandigheden weinig gebruikt.

Jack de R.

Gevraagd: kartonnendozen.

Gebruikt, geen bezwaar.

Ome Dirk

Gezocht: leuke dame, voor ons straatkoor.

Goed voorkomen gewenst, en controleerbare
referenties.

Melden bij Big Ma'a

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Adel uitgejouwd, belaagd en terechtgesteld.

Steeds meer komt de bevolking in de Far Kingdoms in opstand. Men verwijt de Adel zich vol te vreten ten koste van de gewone man/vrouw. Dit is al verschillende cirkels aan de gang en nu is de maat vol, aldus



verschillende bronnen. In het begin was er nog sprake van vreedzame protesten en demonstraties. Thans is op veel plaatsen de zaak veel grimziger geworden. De Adel waagt zich veelal niet meer buiten op straat zonder bewaking. De angst om aangevallen te worden is groot en de vrees is niet onterecht, getuige de bijgevoegde schetsen. Schetsen van een grote opstand, vermoedelijk in het

noorden van Aiamia Mjule. Te zien is de Kerkelijke garde van Laap Erwin von Rammewitz die een groepje Adel met groots machtsvertoon probeert te ontzetten.



Ook duiken er schetsen op van massale executies. Executies die de woedende bevolking eigenhandig en na een korte "rechtspraak" direct, vaak terplekke uitgevoerd. Hiervoor zijn speciaal gebouwde, verplaatsbare, guillotines welke dienen ervoor zorgen dat de (dood)straf terplekke uitgevoerd kan worden. Of men nog kan spreken van "rechtspraak" daar valt over te twisten... De bevolking meent dat de Adel lang genoeg de hand boven het hoofd gehouden

is door hen al deze vrijheden toe te staan. Met deze vrijheden doelt men op het oneerlijk verdelen van de opbrengsten van de landbouw en veeteelt, alsmede de verdeling van voedsel. Tets wat de gewone burger nu zat is, aldus een anonieme woordvoerder. Laat de Adel nu maar eens voelen hoe het is om je gezin niet meer te eten te kunnen geven. We hebben vaak genoeg gewaarschurd, ze zullen weten hoe is voelt, zeker nu ze zich niet meer kunnen verschuilen in hun mooie grote huizen.

De Far Kingdomse Courant, 11e editie

Ingrediënten stoofpot

350 gram runderribblappen
250 gram lamsgehakt
20 dadels zonder pit
5 eetlepels blanke amandelen
4 eetlepels gepelde pistachenootjes
2 eetlepels amandelmeel
3 theelepels zout
3 theelepels korianderpoeder
1 theelepel komijnpoeder
1 theelepel kaneelpoeder
paar draadjes saffraan
½ geklutst ei
2 eetlepels broodkruim
50 gram roomboter
1 eetlepel rozenwater
1 theelepel mastiek
eventueel 1/2 theelepel kamfer

Ingrediënten rijst

1 eetlepel roomboter
300 gram rijst
paar draadjes saffraan
1 kaneelstokje
1 theelepel zout

Rutabiyya. Snijd om het te maken mager vlees in dunne lange stukjes, smelt dan vers staartvet, gooi de kaantjes weg en doe het vlees in het vet. Doe er een halve dirham zout en eenzelfde hoeveelheid fijngemalen gedroogde koriander bij en roer totdat het aangebruind is. Doe er dan warm water bij tot het onder staat, en als het kookt, verwijder dan het schuim. Doe er dan een handvol gepelde fijngemalen amandelen en pistaches bij. Kleur het met een beetje saffraan en doe er komijn, koriander, kaneel en fijngemalen mastiek bij, samen ongeveer 2,5 dirhams. Neem de juiste hoeveelheid fijngehakt mager vlees en maak er langgerekte gehakballen van, met een gepelde amandel in het midden van elk. Doe ze in de pan. Neem dan kandjijsuiker- of andere siroopdadels. Haal de pitten uit de onderkant van de dadels met een naald en vervang ze door een gepelde zoete amandel. Als het stoofgerecht klaar is en het water opgedroogd is en het in zijn vet bakt, schik de dadels erop en besprenkel het met 10 dirhams suiker op smaak gebracht met kamfer. Sprenkel er een beetje rozenwater over, maak de rand van de pan schoon met een schone doek, laat het op het vuur rusten en serveer het.

Bereiding

Doe het lamsgehakt in een schaal en voeg 1 theelepel zout, 1 theelepel korianderpoeder, het halve geklutste ei en broodkruim toe. Meng alles goed en vorm kleine gehakballetjes. Stop in ieder balletje een blanke amandel, maak het goed dicht en rol tot er een ovaal gehakballetje ontstaat.

Snijd het rundvlees in kleine blokjes. Smelt de roomboter in de pan en bak het rundvlees rondom aan. Voeg 2 theelepels zout en 2 theelepels korianderpoeder toe en laat even meebakken. Voeg water toe tot het vlees onder staat en breng aan de kook. Voeg 3 eetlepels amandelen, 3 eetlepels pistachenootjes en 1 eetlepel amandelmeel toe en roer goed door.

Week de saffraan een paar minuten in heet water en doe bij het rundvleesmengsel, of voeg een theelepel kurkuma toe. Voeg daarna de komijn, kaneel en de gehakballetjes toe. Voeg nog wat water toe totdat alles net onder staat. Laat het mengsel 3 uur stoven tot het rundvlees mooi zacht is en uit elkaar begint te vallen. Roer vlak voor het opdienen nog een eetlepel amandelmeel door de Rutabiyya om het gerecht iets te binden.

hak in de tussentijd 1 eetlepel pistachenootjes grof en neem 12 dadels die je allemaal vult met een blanke amandel.

